



## **Sil van Vliet, Ter Aar, wint Barcelona Fondunie**

*Barcelona 2024 gaat de boeken in als de snelste editie ooit. In het korte verleden waren de edities van Boogaard-van Buuren en Kleine Jade van Jelle Jellema heel snel, maar de editie van 2024 overtrof dit allemaal. In de avond werden al vier duiven in Nederland geklokt. Dat is ongekend. Na een enkele duif in de nacht ging het in de vroege ochtend snel verder en om ongeveer 11 uur was in Midden Nederland het concours gesloten. Dit zegt alles over de snelheid van deze Barcelona. Vergelijk dat eens met vele andere edities, zoals de editie die Leon Roks won. De snelste editie van Barcelona heeft Sil van Vliet als winnaar, een jonge kanjer, die nu voor het 3<sup>e</sup> seizoen op rij furore maakt op de marathonvluchten met een ochtendlossing. Na twee geweldige seizoenen op de ZLU de afgelopen twee jaren, maakte Sil de keuze zijn 'oude hok' vaarwel te zeggen en volledig door te gaan op het nieuwe hok waar in 2023 de jaarlingen al op vlogen. Hij besloot ook het grootste deel van zijn beste duiven voor de kweek te gaan gebruiken. De combinatie van deze keuzes zal tot gevolg kunnen hebben, dat het met de prestaties een stukje minder zou zijn. Pau en Agen hadden inderdaad beter gekund, maar of de oorzaak daar te vinden ligt, is natuurlijk de vraag. Het 'stapje terug' was op Barcelona niets te merken. Naast de 1<sup>e</sup> nationaal pakte Sil ook de 34<sup>e</sup>, 43<sup>e</sup> en 75<sup>e</sup> nationaal en had hij 11 prijzen van de 14 gezette duiven. Bij de Fondunie 2000 had Sil eveneens de snelste van het concours. Super de super !!!*

### **Barcelona Fondunie 2000**

De winnaar van de Fondunie 2000 is dus Sil van Vliet uit Ter Aar. Hij klokte zijn winnende duif om 22.44 uur. Dat betekent dat zijn winnende duivin 1.197 km binnen 15,5 uur heeft afgelegd. Een unieke prestatie! De duiven van vader Tijmen en zoon Willem Koele leverden ook een geweldige

en unieke prestatie. In de vroege ochtend klokten zij in ruim een half uur drie duiven. Dit leverde hen de drie eerste plaatsen Internationaal op. Bij de ZLU en Fondunie 2000 ging de overwinning naar Sil van Vliet:

1. Sil van Vliet, Ter Aar
2. Tijmen Koele en zn, Wezep
3. Tijmen Koele en zn, Wezep
4. Tijmen Koele en zn, Wezep
5. Vincent Vork, Noorden
6. Verheij & zn, Lopik
7. Cor Pander, Balk
8. Comb. van den Berg, Utrecht
9. Piet Heikamp en Marco van Doorn, Zetten
10. Auke Rekker en Marijke Westra, Berlikum

In de Fondunie had Sil van Vliet 10 duiven in de prijzen van de 14 ingekorfde duiven. Team Vollebregt uit Wassenaar had 2 prijzen met 3 duiven mee. Op plaats 14 hadden zij hun eerste duif. Bennie Homma uit Balk deed slechts één duif mee en die staat op plaats 34.

## De liefhebber

De afgelopen twee jaar heb ik Sil al een aantal keren aan u voorgesteld. Ik heb Sil leren kennen als een bescheiden liefhebber, die geniet van zijn duiven en de duivensport... zonder bla-bla. Wat ik persoonlijk grappig vind, is het feit dat Sil kijkt naar de kwaliteit van de duiven. Hij is niet 'naam-ziek'. Dat komt niet zo heel vaak voor in de moderne duivensport. Zijn beste duiven komen van liefhebbers die landelijk niet zo bekend zijn, maar wel kwaliteit herbergen. Sil kijkt naar de prestaties van de ouders van de duiven die hij aanschaft. Sil is het 'levende bewijs' dat het gaat om de kwaliteit van de duiven als je wilt gaan presteren.

Sil maakte ook op de middaglossing mooie uitslagen, zoals een prachtige uitslag op St.-Vincent 2020. Tegen bijna 3.000 duiven pakte hij de 7<sup>e</sup>, de 9<sup>e</sup> en de 23<sup>e</sup> prijs. Hij had 10 duiven mee en 7 duiven hadden prijs die dag.

*Wie is deze jonge topper?* Sil van Vliet is inmiddels (nog pas) 25 jaar. Als je naar zijn leeftijd kijkt en naar de leeftijd van een groot deel van de duivenliefhebbers, zou hij bij wijze van spreken nog 'in de luiers' zitten, maar daarentegen doet hij wel iedereen 'de baard af'. Duivensport is niet leeftijd-gebonden en als je serieus met onze hobby bezig bent, dan kun je kampioen zijn op jonge leeftijd, maar ook als je de leeftijd hebt om 'bejaard' genoemd te kunnen worden.

Sil woont vanaf zijn geboorte in het Zuid-Hollandse Ter Aar. In het polderlandschap van Het Groene Hart.

*Wat doe je in het dagelijks leven, Sil?* Onze topper vertelt: „Ik werk bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit is het plaatselijke waterschap en is vergelijkbaar met een gemeentelijke en provinciale organisatie. Alleen dan gaan wij over het afval en oppervlaktewater. Ik werk daar in de buitendienst en ben beheerder van gemalen, stuwen, inlaten (plekken waar je water in laat om het water op peil te houden) en watergangen in de regio Nieuw-Vennep.”

*Hoe ben je in de duivensport terecht gekomen?* Sil: „In mijn familie zitten al heel lang duivenmelkers. Ik ben ze voornamelijk gaan houden, omdat mijn vader en broers ze al hadden. De eerste duiven waren vooral krijgertjes van liefhebbers uit de buurt. Later heb ik vooral veel duiven van Ben van Kempen gekregen.”



Ben was regionaal een goede liefhebber. Af en toe een mooie nationale uitschieter, maar niet bijster bijzonder. Dat was een liefhebber die ook in Ter Aar woonde en op de marathon vloog. Ben had de meeste duiven van Jan Schreurs en Dick Pennings en hij had er enkelen van Dick van Dam uit Zegveld. Na Bens overlijden heeft Sil er 15 meegenomen. Daar zaten 4 goede vererfers bij.

Sil vertelt: „Naar ‘rassen’ kijk ik niet. Op dit moment heb ik een goede kweekdoffer zitten: ‘De Elfpenner’. Deze doffer komt van Jan Lases uit het nabijgelegen Noorden. Die geeft veel goede jongen met verschillende duivinnen. De laatste jaren probeer ik elk jaar een paar nieuwe duiven te kopen voor op de kweek. Vaak zijn dat dan duiven uit bijzondere vliegers of kwekers. Zo heb ik twee kinderen van de 1<sup>e</sup> internationaal Bordeaux van Jac. van de Bosch uit Hengstdijk. Verder zit er nog een duivin van AP Overwater uit zijn 1<sup>e</sup> nationaal Dax, een duif van Bennie Homma uit de 1<sup>e</sup> nationaal Bergerac en een duivin van Tim Hage ... nog via Ben van Kempen.”

Over de hokken vertelt Sil: „Het nieuwe hok is een verblijf met een open voorkant ... het bekende doosstelsel. Vanaf dit seizoen ben ik vanaf dit hok gaan vliegen.”

## De winnende duif van Barcelona

1e Nationaal ZLU  
Barcelona 2024

**DANCING QUEEN**

NL21-1212984  
5.325 duiven  
Sil van Vliet  
Ter Aar

PIGEONCOM  
ONLINE AUCTIONS & SALES  
WWW.PIGEONCOM.COM

NEDERLANDSE DUIVENBOND  
1858

PigeonPixels

De winnende duif won vorig jaar al de 19<sup>e</sup> nationaal Perpignan. Het is ‘de 984’ van 2021, omgedoopt tot ‘Dacing Queen’. Op Barcelona ging ze de mand in op...

Deze duivin komt uit een zoon van de 1<sup>e</sup> nationaal Bordeaux van Jac. van den Bosch. Uit hem komen meerdere kopvliegers, zoals de 5<sup>e</sup> nationaal Narbonne 2022. De moeder van ‘de 984’ komt van AP Overwater. Zij komt uit ‘De Suizer’ (o.a. 9<sup>e</sup> nationaal Bordeaux) met ‘Miss Turbo Dax’ (1<sup>e</sup> nationaal Dax).

## Het seizoen

Dit seizoen verloopt wisselend. Het voorseizoen verliep net als andere jaren. Dus dat gaf vertrouwen. Pau vindt Sil slecht, terwijl Agen een paar goede prijzen opleverde, maar daar blijven er weer relatief veel van achter. Barcelona is in één woord fantastisch.

*Wat voor voer geef je?* Sil: „Ik geef het voer van Peter Theunis. De laatste drie dagen krijgen de duiven die mee gaan een beetje NPO Mix in de broedbak.”

## Tot slot

2022 en 2023 waren geweldige seizoenen voor Sil. Het oude hokje en de topduiven brachten vroege prijzen. In 2024 gingen alle vliegduiven naar het nieuwe hok in de tuin. Na een mindere Pau en Agen wat een wisselend beeld geeft, is Barcelona fantastisch.

Op vrijdagavond ging Sil op tijd naar bed met het plan om er zaterdagochtend op tijd uit te gaan. Aan het eind van de avond werd hij gewekt door zijn telefoon, die van zijn constateersysteem een signaal kreeg dat er een duif was gevallen. 'Zou dat... een Barcelona-duif zijn,' bedacht Sil zich. Hij rende naar het nieuwe hok en zag dat het zijn eerst getekende, 'Dancing Queen', van Barcelona was. Een gevoel van ongeloof overviel hem. Net als koude rillingen en kippenvel. Wat een geweldig moment.

Sil, beste kerel, ik wil je ook, al schrijvend, feliciteren met deze prachtige overwinning. Het is bijzonder en super knap wat je de laatste drie seizoenen op ons zo geliefde ZLU-vluchten hebt gepresteerd met je duiven. Nu was het moment daar voor het ultieme... het winnen van Nationaal Barcelona... Superrrrr en tot een volgende keer!

**Tekst: Jaco van Nieuwamerongen**

**Foto's: Falco Ebben, PigeonPixels**